

De Negen Fundamentele Principes van de Strijders Cultuur.

- 1)** In alles dat je doet, streef naar perfectie.
- 2)** Doe uw plicht, door het algemeen welzijn, en het welzijn van uw gemeenschap en uw cultuur voor uw eigen eigenbelang te plaatsen, en wens uw cultuur te bewaren en uit te breiden door haar te huwen die uw strijderscultuur zal bevestigen.
- 3)** Leef naar het nobele ideaal van eer op in je eigen persoonlijk leven, streef ernaar te leven en te sterven op een eervolle manier.
- 4)** Streef ernaar de nobele, menselijke, idealen van billijkheid en hoffelijkheid na te leven, door eerlijk en hoffelijk te zijn richting andere, ongeacht hun cultuur, en streef ernaar om dieren op een menselijke manier te behandelen.
- 5)** Wees trouw aan diegene aan welke je trouw gezworen hebt, wanneer nodig tot in de dood. Je woord, wanneer gegeven, moet niet gebroken worden, daar het breken van je woord een oneervolle daad is.
- 6)** Wees intollerant richting hetgeen schadelijk, ongezond en wat een gevaar vormt voor je cultuur en levenswijze, en dat wat aan de andere verwezenlijkingen van de kosmos schadelijk is.
- 7)** Respecteer de natuur, en wees respectvol naar hetgeen zich kenbaar maakt, of uitdrukt in het kosmische wezen.
- 8)** Wees altijd gereed, gewillig en fysisch geschikt om jezelf en je gezin, en zo uw eigen persoonlijke eer, te verdedigen. Draag altijd een verdedigingswapen om uw eer te verdedigen.
- 9)** Streef er altijd naar de wereld een betere, edelere, plaats te maken - om anderen van de edele idealen van eer, loyaliteit en plicht bewust te maken.

Vertaling uit het Engels van The nine fundamental principles of the warrior culture, door D. Myatt.